

DE WERELD STAAT IN BRAND!

CHURCHILL wist dat het in de tweede wereldoorlog vooral op het oorlogsmateriaal en op de produktie zou aankomen. Hij wist ook dat alle krachten en alle rijkdommen van Groot-Brittannië moesten ingezet worden. Om alles te kunnen inzetten, had hij tijd nodig. Hij voorzag dat de tijd in het voordeel van de Geallieerden zou werken. De Asmogendheden daarentegen hadden er alle belang bij de oorlog spoedig te beëindigen. Zij hadden Engeland niet kunnen overwinnen, ze wendden zich nu naar het Oosten en naar het Zuiden toe.

AANVAL OP DE BALKAN

ITALIE had Frankrijk de oorlog verklaard maar dat leverde helemaal niets op. Italië trachtte dan Griekenland aan te vallen, maar daar kwam ook niets van terecht tot Duitsland Joegoslavië bezette. En, Duitsland bezette niet alleen Joegoslavië, maar ook Griekenland en zelfs het eiland Kreta dat door de Duitse valscherspringers overrompeld werd. Hongarije, Bulgarije en Roemenië sloten zich aan bij de Asmogendheden. De Hakenkruisvlag wapperde nu over vijftien hoofdsteden van Europa.

DE ATLANTISCHE OCEAAN

DE Duitse duikboten torpedeerden de Engelse konvooien die wapens en levensmiddelen naar Groot-Brittannië vervoerden. De bevoorrading van het eiland werd een probleem. Er waren echter nog de Verenigde Staten die hun konvooien, geëscorteerd door torpedojagers naar Groot-Brittannië stuurden. Op 9 augustus 1941, ontmoette Franklin Roosevelt, president van de Verenigde Staten, Winston Churchill op New Foundland. Het Atlantisch Charter (Atlantisch handvest) kwam tot stand. De twee mogendheden verklaarden de Naziterreur te zullen vernietigen en nadien de vrede te zullen vestigen, de economische samenwerking tussen de volken te zullen bevorderen en geweld uit te sluiten.

DE MIDDELLANDSE ZEE

DE Middellandse zee en Egypte waren strategisch van zeer groot belang voor Engeland. Italië kon in Afrika beschikken over 300.000 man en 200 vliegtuigen. Op 9 december 1940 leden de Italianen echter de nederlaag tegen de Britten onder het bevel van A. Wavell. Belgen en Kongolezen konden Italië, Ethiopië ontrukken. Toen kwamen de Duitsers hun bondgenoten te hulp. Ze bombardeerden het eiland Malta en in 1941 begon dan de fantastische woestijnslag, het grote gevecht tussen twee knappe strategen : de Duitser Rommel en de Brit Montgomery.



HET OOSTEN

OP 22 juni 1941 verklaarde Hitler de oorlog aan de Sovjet-Unie. Hij had het graan van Oekraïne en de petroleum uit de Kaukasus nodig. Duitse regimenten en tankcolonnen onder het bevel van maarschalk von Brauchitsch rukten zeer snel op door Oekraïne en ondanks het feit dat de Russen de tactiek van de verwoeste aarde toepasten, stonden zij zeer spoedig voor Leningrad en Moskou. Daar moesten de Duitse legers blijven staan omwille van de zeer strenge winter. In 1942 bezetten de Duitsers de Krim en de Kaukasus en bleven pas staan voor Stalingrad.

DE JAPANESE AANVAL

REEDS in juli 1941 hadden de Japanners, Frans Indo-China bezet en Thailand. Op 7 december bombardeerden zij zonder voorafgaande oorlogsverklaring, de Amerikaanse vloot die in Pearl Harbour voor anker lag. Meteen trad Amerika in oorlog aan de zijde van Groot-Brittannië. Japan kon de Amerikanen de Philippijnse eilanden ontrukken, de Engelsen Hong-Kong, de Maleise archipel met Singapore, Birmanië met Guam. Op de Nederlanders veroverden de Japanners: Java, Sumatra en Borneo, kortom, gans Indonesië. De Japanners waren dus meester van de Stille Oceaan. De Ver. Staten konden zich daarmee niet akkoord verklaren en ze zouden het verloren terrein stilaan maar zeker opnieuw veroveren.

